

megalipnyt

megalipperne

hillerød gruppe

tillæg om sommerlejrene 2007



SOMMERLEJRENE

Megalipperne
KFUM Spejderne i Hillerød
Sommerlejr 2007

Bæverne i Særløse - side 2-7
Ulvene i Gurre - side 8-9
Juniorene i Sverige - side 10-12
Troppen i Sverige - side 13-17
100 års jamboreen - side 18-20



KFUM
spejderne

Bævernes lejr



Laaangt ude i den midtsjællandske skov, ad snoede skovveje med mange og dybe huller, har vi haft årets hyggeligste sommerlejr.

Vi var fem piger og fem drenge, der sammen med Lars, Jacob, John (far til Jonathan) Karin og Sanne (mor til Marie) havde en masse gode og sjove oplevelser, som vi nu vil berette om.....



Lørdag, den allerførste dag, lavede vi kartoffelfælder ved at udhule store lækre bagekartofler. Vi satte de færdige fælder ud rundt om i haven og kikkede til dem næsten hver dag, for at se om der var kommet bænkebidere til. Det var sjovt - vi lærte en masse om at samle snegle i stedet for bænkebidere.... Magnus fangede måske to bænkebidere i sin fælde.

Aftensmaden: Vi blev sat i gang med at skrælle kartofler til maden - som vi slet ikke vidste,



hvad skulle ende med at blive. "Sikkert noget mærkeligt noget som jeg ikke har smagt før....",



i Særløse

kunne vi høre Augusta fortælle, mens hun gjorde de røde pølser klar.

Det kunne da være rart med en madplan for lejren!

Søndag - første dag med flaghejsning.

Vi brugte dagen til at blive bekendte med området. Vi var på en lang gåtur. Vi hyggede os og fandt ud af vi havde de sødeste køer som naboer i baghaven - og, at det var forbudt at gå gennem de store kokasser - eller vaske sine sko selv.



Vi var nede ved søen, hvor vi fangede smådyr i net og undersøgte andre ting under mikroskoper.

Søndagsmiddagen var medister. Uhm dejligt - hvis det ikke lige var fordi sovsen var blevet ret klumpet.....

Efter søndagen sagde vi farvel og på gensyn til John.

Bæverhule eller svinesti?



Mandag startede som alle de andre dage, med morgenmad udendørs. Masser af havregryn, toast og to stykker pålægschokolade pr. person.

Karin fortalte, at i dag skulle vi én gang for alle besejre de kartoffelhekse, der var tilbage i den gamle skov.

Vi skulle bruge våben. Våben til at kæmpe med og våben til at forsvare os med..... Vi lavede de flotteste gaffavåben af liggeunderlag, lim og dobbeltsidigt tape samt masser af gaffa tape. Phyha, hvor det klistrede. Det

Bævernes lejr



var godt at store Jacob var så fik på fingrene.



Krigen mod kartoffelheksene forløb godt. Det var en vild kamp som vi vandt!

Senere samme dag blev vi inviteret til den gamle Skovtroldes fødselsdag. Derfor skulle vi i bad, men først skulle vi lave en gave til trolden.

Gaven var en lagkage som vi skulle bygge af de ingredienser, som vi vandt i de forskellige opgaver og lege, vi blev udsat for. Der var enhjørningen, edderkoppespindet, elverkongen, mosekønen, gårdnissen og guldet. Til sidst havde vi alt hvad vi skulle bruge og hold 1 og hold 2 lavede hver sin flotte gave til skovtrolden.



Store Jacob lavede en kæmpe kølle som gave til trolden.

Denne aften fik vi mange fiskefrikadeller med remoulade...

Efter maden vaskede vi op. Vi er gode til at vaske op, vi er flittige – men det var også lidt skrappt at





i Særløse

vi skulle vaske op, for vi er bævere og bævere vasker ikke op!

Endelig til fest!

Her er Lars skovtroid på 501 år. Vi sang fødselsdagsang for Lars-skovtroid og han blev meget glad for de fine kager. I hulen bag ham gemte han sin gamle far, men han huskede at give ham kage også....



Fjerde dag. Det var tirsdag og vi skulle på hike, så der var ekstra meget havregryn på tallerkenen den dag. Vi skulle besøge sporvognsmuseet på Skjoldnæsholm og gå 7 km gennem skoven, for at komme derhen. Vi havde alle pakket vores rygsække med drikkedunk, ekstra strømper, myggespray og solcreme - vi var klar og beredte!



Vi fandt rigtig mange meget små frøer og måske en hugorm - det var i hvert fald en slange! Vi kom forbi Helvedskedlen - et dybt dybt hul på 22 meter, hvor isen har været dækket af jord. Lige pludselig en dag, for 2 millioner år siden, smeltede isen og så var der pludselig et meget dybt hul. Hullet er blevet brugt til at ofre mennesker, ting og dyr i - derfor hedder det Helvedskedlen!



Bævernes lejr



Vi kører og vi styrer på spørgsmuseet!

Det var sjovt at se de gamle, flotte vogne og at man kunne komme ind i dem og dreje rundt på styresystemet. Så var der også lige gaven til kronprinsesse Mary og kronprins Frederik som vi ligeledes kørte i. Næmlig den grønne sporvogn fra Melbourne, der blev sejlet til Danmark i 2006.

Til frokost spiste vi 2 rugbrød, 15 æg, 5 dåser makrel i tomat og lige så meget torskerogn plus en vandmelon.

Dejlig gåtur – Danmarks hårdeste – det var sjovt på hjemvejen at overhale drengene sammen med Karin.

Vi brugte 3 timer ud og 2 timer hjem – meget usædvanligt på en hike. Vi var nu også slidte i fødderne.

Vel hjemme igen fik vi saftevand og mariekiks. Mens vi ventede på at pigerne blev færdige i badet, var der fodbad til drengene.

Det var lidt værd at gå de mange km efter!

Aftensmaden var alles livret: pasta med kødsovs - aldrig har det smagt bedre.

Det viste sig, at der på denne lejr blev badet mere, end der gennemsnitligt gør på sommerlejrene tilsammen. Vi blev vasket og skrubbet 3 gange!

Så blev det onsdag. Alle havde sovet særlig godt den nat. Afslapning og fri leg. Sengekamp med gaffa våben, spil og musik på mobil telefoner – andre hyggede sig ude i skyggen med at tegne. Lars var ude at handle og kom hjem med nye fedtfarver og æsker til tegneblyanter og fedtfarver. Lars er altså bare så børnevenlig.....



Vi blev tilbudt middagssøvn – det blev valgt fra af alle!

Om eftermiddagen lavede vi et kæmpebål, der brændte resten af dagen.





i Særløse



Vi lavede også træperler til vores uniform. Det helt store og meget beskidte arbejde var at slibe perlerne rene for sod – så rene at Lars var tilfreds. Vi holdt eftermiddagspause, hvor Oliver og Augusta delte slikket ud, de havde fået sendt fra mor og far. Der var meget og det smagte bare godt.

Jonathan genoptog ihærdigt arbejdet med at slibe og pudse sin perle og sluttede arbejdet med at tørre sine meget sorte fingre i store Jacob.



Perle- /båldagen sluttede med et, ifølge Lars, tiltrængt bad – men hvorfor det? Vi var jo slet ikke beskidte! Havde troet på, at max ét bad på en spejderlejr var nok.

Torsdag og sidste dag. Alle glædede sig til klokken fem, hvor vi blev hentet. Frokosten blev pakket ned i Lars' og Jacob's store rygsække for sidste gang. Vi skulle ud og sige farvel til køerne på marken og spise frokost nede ved søen.



Frokostbordet den sidste dag.

Der spises grøntsager.



Det er hyggeligt!



Jagten går!



Så er det slut.
Alle overlevede :)

Tak for en dejlig uge til os alle sammen!

Flokkens fabelagtige



I det naturskønne område ved Gurre spejdercenter slog klokken 18:00 på den solrige mandag den 5. august hvor flokkens ulve lidt efter lidt samledes for at sætte gang i årets forventningsfulde sommerlejr 2007.



9 glade ansigter troppede som planlagt op og så sig straks omkring på det område som i grunden kunne huse en hel del flere spejdere men som nu blot stod til rådighed for lederens planer og for deres fantasi = så skal der leges!! Der blev pakket ud i en ruf og vores højtelskede lavu blev slået op til glæde for 2 seje spej-



derpiger som ikke kimsede af mørkets frembrud men som- alt imens de andre trak i de hjemlige køjesenge- hyggede sig i den rummelige lavu.



Næste morgen bød på flaghejsning efterfølgende af morgenløb rundt på grunden med morgenmaden i tankerne. Dagen bød på pionering af en flot udførlig forhindringsbane og herefter en lummer bustur ind til stranden i Helsingør hvor frokosten ventede og blev indtaget i hast (hvilket satte sine fodspor i leverpostej) for der skulle jo bades.



sommerlejr på Gurre spejdercenter

Til vores glæde var solen endnu med os da de nyvaskede futter den følgende dag skulle ud og gå rigtig rigtig langt. 30 og 40 km helt præcist.



Kl. 08:01 forlod vi alle Gurre og drog i første omgang mod Hornbæk med Hansens is i tankerne for varmt var det jo nu hvor sommeren langt om længe havde vågnet og derfor skruet helt op for blusset. Det var hårdt og varmt at gå men som dagen skred fremad gik det jo alligevel for alle gennemførte med modet og fødderne i behold (næsten). Hjemme i Gurre stod den på



varmt bad og fornyelse af kræfterne for nogle - mens andre havde mod på mere vandring og derfor tog yderligere 10 stærke. Der blev sovet RIGTIG godt den nat.



Årets temadag stod næste morgen for døren og det blev en rejse gennem tiderne med udgangspunkt i vikingetiden – riddertiden – og fremtiden. Til alle forældres opmuntring kan jeg gøre jer opmærksom på at jeres børn har reddet jorden fra en meget u håndgribelig og faretruende meteorregn. Alle kan derfor sove roligt i nat.

Så blev det fredag og efter nedpakning blev alle hentet af et antal lydhøre forældre og kørt glade trætte og solbrune hjem fra årets bedste sommerlejr. Tak til alle for en fantastisk tur.

Iben Carstensen

Junior-troppen i Sverige



I lighed med troppen tilbragte juniortroppen også sommerlejren i Sverige. Vi fulgtes ad derop til den samme lejrplads, samt hjem igen en uge senere.

Undervejs blev der både roet i kanoer, klatret på klatrevægge, skudt med pusterør og pile og en masse andre ting. Kanoturen var også vores hike og vi overnattede en nat ude i bivuak.

Selvfølgelig fik vi også en masse mad lavet over bål og havde lejr-bål. Den slags ting der hører til en rigtig god sommerlejr.





Juniorgruppen i Sverige



Juniorgruppen i Sverige





TROPPENS LEJR I SVERIGE

Lørdag d. 30. juni drog troppen afsted til Sverige sammen med juniortroppen.



Målet var en lejrgrund inde i skoven ved en masse søer og elve. Et sted mellem Mårdaklev og Kalv, en lille times tid ind i landet fra Falkenberg på vestkysten.

Efter nogen timers kørsel kom vi frem og fik spist vores frokost. Den lille lejrplads blev indrettet hyggeligt med juniortroppen i den ende, troppen i den anden i lavuer og med hver sin lejrplads, samt selvfølgelig lederteltene, som jo kræver lidt plads.. ;-)



Der var ikke mange rafter, men det lykkedes at få bygget det mest nødvendige med stor kreativitet.

Søndagen begav vi os rundt på området og prøvede nogen af de ting der var på stedet. Balance på wire - som i et cirkus - ikke så nemt, men heldigt at der kun var 20cm ned. Øksekast for de stærke og ninjastjernekast for dem hvor det kneb med at få kasteøksen afsted. Det er ikke nemt, men ret sjovt når man først bliver bidt af det. En kort gåtur lige bag ved centret var der en elv med en brusende foss. Den måtte vi se på inden vi gik i gang med at kigge nærmere på vores egen kanotur som vi ville starte mandag morgen.



Mandag morgen - kanohike dag. Vi skulle afsted på en 3-dages hike og alt blev pakket og gjort klar. Kanoerne fik vi udleveret og efter et stykke tid var alt pakket med 2 i hver kano samt bagage.

TROPPENS LEJR I SVERIGE



Først gik det op af elven - modstrøms - og sådan en kano gør nu ikke altid som man gerne vil have den til.. hihi. Derfor gik den første tid med mange sjove manøvrer alt imens teknikken blev pudset af og styreevnen blev bedre og bedre. Da vi nåede den første sø var næsten alle så dygtige af de flydende yoghurt bægre var blevet til styrbare kanoer og det var tid til det første hvil.

Efter en tiltrængt pause begav vi os så ud over søen. Det blæste noget, men det gik fint. Efter noget tid var det på tide med lidt frokost og den mest lille vidunderlige strandplet dukkede op på den ene kyst. Alle mand lagde til og frokosten blev hevet op af tønderne.

Solen skinnede nu helt fantastisk og det super gode vejr inspirerede til en dukkert i søen, hvilket nu heller ikke var så tosset efter nogen dage på lejr. En helt igennem kanon frokost pause.

Afsted ud over søerne igen. Vejret begyndte nu at trække lidt sammen. Det var meget meget mørkt i horisonten sydpå. Da vi kom til den første mulige lejrplads lagde vi derfor til og skynder os at få lavet bivuaker så vi havde et tørt sted til tingene. Patruljernes oppe mellem træerne og ledernes på stranden.



Vejret truer nu mere end det blev til noget og vi havde en rigtig god aften med bål, hygge og mikrobålpopcorn - en nyudvikling.



Næste morgen havde vejrguderne dog hævnnet sig. Det regnede



TROPPENS LEJR I SVERIGE

- og det havde det gjort nogen timer. En hurtig overdækning blev opsat til morgenmaden, men det viste sig hurtigt at Svalers soveposer var våde og da det lod til at blive heldagsregn uden mulighed for at tørre noget, besluttede vi derfor at afbryde turen og tage tilbage til lejren for at få tørret det hele.



Det blev en dag med regn en stor del af vejen og vi var noget våde da vi kom tilbage. Heldigvis var



der en stor overdækning over en af bålpladserne og nogen entusiastiske tørresnore hjalp med at få bugt med det våde tøj. Hvis noget af tøjet/soveposer efter denne lejr har lugtet ekstra meget af røg, så er det herfra det stammer.

Om onsdagen skulle vi prøve noget nyt. Centret har 3 klatrevægge - en skrå, en mindre skrå og en lodret. Hver er de 10m høje. En efter en fik alle lov at kaste sig



TROPPENS LEJR I SVERIGE



ud i at bestige dem en efter en. Det må siges at være en eftermiddag, hvor der blev afprøvet og flyttet en del grænser og man fik afprøvet hvor svært det kan være at finde en farbar vej til toppen. Tilsidst stod der 3 tilbage der skulle prøve den ultimative



udfordring. Elizabeth, Jonas og Magnus skulle bestige en 15m høj klatrepæl og op og stå på toppen med samlede ben. Det blev en nervepirrende oplevelse. Naturligvis for de tre - men også for os andre der stod på jorden. Ikke mindst undertegnede :-/

Efter en meget oplevelsesrig dag lånte vi centrets store wok og lavede fælles thai-mad.

Torsdag trængte vi vist alle til en rolig dag og da vejret ikke var udpræget tørt, lavede vi forskellige spejderaktiviteter - herunder førstehjælp. En ting de senere på dagen også fik mulighed for at afprøve under en lille fingeret ulykke ved bålet. Yes! - de hoppede på den! Dagen bød også på sauna-bygning og ikke mindst

brug af saunaen sidst på eftermiddagen. En rigtig dejlig ting på sådan en våd og lidt kølig trist dag.



Fredag var vejret atter godt. Vi havde gemt vores sidste kano-dag som vi jo aflyste i starten. Glade og uden bagage begav vi os afsted igen. Denne gang nedstrøms. Det gik hurtigt. Nogen gange for hurtigt, da det kunne være svært at komme rundt i svingene når strømmen trak i en og der lå et træ på tværs eller en gren ragede ud over elven, men det gik rigtig fint og da vi kom til et overbæringssted spiste vi





TROPPENS LEJR I SVERIGE

vores medbragte frokost. Eller det vi havde, for det viser sig hurtigt at der på en eller anden



måde er sket en regnefejl på rugbrød. En gåde selv den dag i dag, men kreative løsninger bliver taget i brug for måder man kan spise makrel i tomat uden rugbrød. Alle blev da nogenlunde mætte og efter at have trillet en tur med kanoerne på medbragte hjul og firet dem ned af en lang stejl slidske gik turen videre af en anden elv tilbage mod lejren.

Efter nogen timer og en god tur - med lidt byger - kom vi godt tilbage og blev samlet op af centrets leder Karsten som kørte kanoerne tilbage.

Denne sidste aften blev der lavet lagkage i lederteltet. Martin og Johanne var på deres sidste tur og stoppede i enhederne da vi kommer hjem. Johanne tog hjem til Sønderjylland og Martin skulle starte Ungklanen så det var tid til at sige farvel med manér.

Den triste dag. Lørdag. Dagen hvor vi skulle pille det hele ned igen og tage hjem. Det er både rart, men også lidt vemodigt. Det hele gik dog fint. Bilen blev pakket med alt gear (udstyret) og endnu engang måtte vi konstatere at vi nok havde haft for meget med igen-igen, men hvem kan lide at stå og mangle noget ;-) Det er en ting jeg tror vi aldrig har været ude for..



Efter nogen timer var vi godt og sikkert i Hillerød igen og vi havde haft en rigtig god tur. Tak til alle!

Med spejderhilsen
Michael





Den 20. juli til den 8. august var vi fire spejdere og to ledere der var på jamboree i Hylands Park i England. Den første uge var vi på



rundrejse i England hvor vi bl.a. så den gamle romerske by Bath og oplevede at være privat indkvarteret i Skotland. Ikke alle



var heldige nok til at komme ind i en familie, men alle blev modtaget med åbne arme af skotterne og havde en god oplevelse.

Selve jamboreen var fra den 27. juli til den 7. august, hvilket var en kæmpe oplevelse. Spejderne var på de fleste dage på aktivitet



med de øvrige spejdere fra vores underlejr, hvilket vil sige 2.000



spejdere fra rundt om i verden. Disse aktiviteter spændte fra ro-





jamboree



ning i kajak til at lave affald om til kunst eller et besøg i Gilwell Park.

Det vigtigste ved en jamboree er at føle det internationale element af spejderarbejdet, og dette lyk-



kedes til fulde. Spejderne spiste aftensmad med alt fra Finner til Colombianere og var på aktivitet med folk fra alle fire verdenshjørner. Som et resultat af dette skabtes en masse nye venska-



ber. En af de helt store begivenheder var Sunrise ceremonien hvor alle 45.000 spejdere fejrede hundredeårsdagen for spejderbevægelsens fødsel. Denne dag fejredes verden over og under-



stregede derved det internationale spejderfællesskab.



Udover internationale venskaber, overskred spejderne også de barrierer der normalt ligger mellem grønne og blå spejdere, idet de deltog i lejren i blandede patruljer og troppe.



Var det værd at bruge tiden, pengene og energien på at tage på jamboree? Ja, vi har fået nogle oplevelser for livet som vi aldrig ville kunne få andre steder, og vi har rykket vores horisont for hvor stor og forskelligartet

spejderbevægelsen er. Vi ser allerede nu frem mod jamboreen i Sverige i 2011.

Med Spejderhilsen

Mads,
Andreas,
Sebastian og
Christine.

Martin og Jakob.

